

Parabel: lendenen omgord en lampen brandend

vervolg Lukas, hoofdstuk 12

³⁵ Wees *met* jullie lendenen omgord
en *met* de lampen die gebrand worden,

³⁶ En jullie *zijn* gelijk aan mensen die de meester van zichzelf (aan)nemen,
die zal uit de huwelijken *of bruiloften* los maken,
met het doel dat, die dan binnenkomen en dan bonst,
dan direct voor hem zou openen.

³⁷ Gelukkige mensen zijn de slaven daar,
die de meester dan komend,
volledig wakker zijnd, zal vinden.

Amen, *werkelijk*, zeg ik aan jullie,
dat die zich zelf zal omgorden
en hen (er op) zal doen leunen *of liggen*
en dan er bij komend hen zal dienen.

³⁸ En indien die dan komt
in de tweede wake
en in de derde wake
dan komt,
en dan op die manier vind,
dan zijn die slaven daar gelukkige mensen.