

Parabel: pit van de mosterd, volgens Mark

vervolg Mark, hoofdstuk 4

³⁰ En hij zei:

Aan wat stellen wij het koninkrijk van God nu gelijk?
Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken?
Of in wat voor een parabel naderen wij haar nu?

³¹ Zoals aan een pit van mosterd,
wanneer die dan gezaaid worden op de grond.
Kleiner is *het* dan alle zaden
van die op de Grond, *als de gehele aardoppervlakte*.

³² En wanneer die dan gezaaid worden,
(ge)wordt die ook van alle groenten *of tuinkruiden*
dan groter, en maakt grote takken *of twijgen*,
zo dat onder zijn schaduw de gevleugelden van de Oeranos
“een tent kunnen opzetten”, *ofiewel: er onder bivakkeren*.