

Parabel: sleepnet, volgens Matthaios

vervolg Matthaios, hoofdstuk 13

⁴⁷ Opnieuw:

Gelijk is het koninkrijk van de Oeranosferen
aan een groot sleepnet die dan geworpen wordt
in de zee, en uit iedere soort er dan door samenbrengend.

⁴⁸ Wanneer *het sleepnet* toen werd volgemaakt,
zij doen dan opgaan op het strand,
en *zij* doen dan neerzitten,
om de goede *te* verzamelen in vaten
maar de rotte wierpen zij buiten.

⁴⁹ Op die manier zal het in de voltooiing van de aïoon zijn:
De boodschappers zullen er uit komen,
en zij zullen scheiden de slechten
uit *het* midden van de rechtvaardigen.

⁵⁰ En zij zullen hen werpen in de oven van vuur.
Daar zal het gehuil en gebijt van tijden zijn.

⁵¹ Jeshoe zegt aan hen:

Begrepen jullie toen al deze dingen?

Zij zeggen aan hem:

Zeer zéker, meester.