

Parabel: zuurdesem, volgens Matthaios

vervolg Matthaios, hoofdstuk 13

³³ Hij praatte toen *en vertelde* een andere parabel aan hen:

Gelijk is het koninkrijk van de Oeranosferen
aan zuurdesem, *dat is door gisting verzuurd deeg*.
Een vrouw dan nemend dat *zuurdesem*,
verborg het toen in drie saton tarwemeel,
tot die toen geheel werd gerezen *door het zuurdesem*.

*Een saton is een Hebreeuwse droge korenmaat,
zoveel aan één en half keer een Latijnse modius.*