

Parabel: pit van de mosterd, volgens Matthaios

vervolg Matthaios, hoofdstuk 13

³¹ Hij plaatste er toen een andere parabel bij,
zeggend aan hen:

Gelijk is het koninkrijk van de Oeranosferen
aan een pit van mosterd.
Een mens die nam dan die *pit* en zaaide in zijn akker.

³² Enerzijds *is* die kleiner dan alle zaden.
Anderzijds wanneer die dan groeit,
dan is het groter dan groenten *of tuinkruiden*.
En het (ge)wordt een boom,
zo dat de gevleugelden van de Oeranos komen
en in zijn takken (een) tent opzetten, *oftewel: bivakkeren*.