

## *Gelukkig is wie hem in zich heeft*

vervolg Lukas, hoofdstuk 11

<sup>27</sup> Maar het gewerd toen – *het gebeurde* –  
door het zeggen *van* deze dingen *van* hem,  
één of andere vrouw die verhief een stemgeluid  
vanuit het gepeupel, zij zei aan hem:

Gelukkig *is* de buikholte die jou droeg  
en tepels die jij toen zoog.

<sup>28</sup> Maar hij zei toen:

Wel, dus zeker gelukkig *zijn*  
*zij* die het woord van God horen  
en die hem bewaken.