

## *Parabel: tarwe en de dolik, volgens Matthaïos*

vervolg Matthaïos, hoofdstuk 13

<sup>24</sup> Hij plaatste er toen een andere parabel bij aan hen zeggend:

Het koninkrijk van de Oeranosferen werd toen vergeleken met een mens die goed zaad zaaide in zijn akker.

<sup>25</sup> Maar in het slapen van de mensen, zijn vijand(ige) kwam en zaaide toen dolik halverwege tussen het tarwe, en die ging toen weg.

*Dolik of hondsdravik, ook wel raaigras, is een grassoort met verdovende eigenschappen, maar een onkruid tussen tarwe.*

<sup>26</sup> Maar wanneer de hortus of gras toen ontkiemde, en toen vrucht maakte, op dat moment verscheen toen ook de dolik.

<sup>27</sup> Maar de slaven van de huisbaas die er naar toe gingen, zeiden toen aan hem:

Meester,  
Zaaide jij toen niet goed zaad in jouw akker?  
Dus waar vandaan is de dolik?

<sup>28</sup> Maar die zei aan hen:

een vijandig mens deed dat toen.

Maar de slaven zeiden toen aan hem:

Dus jij wil dat wij nu weggaan  
om ze nu te verzamelen?

<sup>29</sup> Maar hij zei:  
Nee, (echt) niet de dolik verzamelen.  
Laten jullie dan de tarwe tegelijk met hen ontwortelen.

<sup>30</sup> Ga nu weg!  
...zodat beide samen toenemen tot aan de oogst.  
En in het moment van de oogst  
zal ik aankondigen aan de maaiers:

*“kairos” = cruciaal moment*

Verzamel eerst de dolik!  
En bind ze dan in bundels  
voor om ze dan (compleet) te verbranden!  
Maar breng dan de tarwe samen naar mijn bewaarplaats!