

Parabel: uitleg van tarwe en de dolik, volgens Matthaios

vervolg Matthaios, hoofdstuk 13

³⁶ Op dat moment *dat* hij het gepeupel toen weg zond,
ging Jehsoe naar het huis,
en zijn leerlingen gingen toen naar hem toe, zeggend:

Laat ons nu de parabel van de dolik van de akker weten!

³⁷ Maar die antwoordde dan aan hen:

Die het goede zaad zaaide is de “zoon van de mens”.

³⁸ Maar de akker de wereld(orde).
Terwijl het goede zaad, dezen zijn de zonen van de koninkrijken.
Terwijl de dolik zijn de zonen van de slechte.

³⁹ Terwijl de vijand(ige) die ze dan zaait is de lasteraar *of kwaadspreker*.
Terwijl de oogst is de (algehele) voltooiing van de aioon.
Terwijl de maaiers (van de oogst) zijn boodschappers.

⁴⁰ Dus zoals de dolik wordt verzameld
en (compleet) met vuur wordt verbrand,
het zal op die manier zijn in de voltooiing van deze aioon.

⁴¹ De “zoon van de mens” zal zijn boodschappers wegzenden,
en zij zullen verzamelen uit zijn koninkrijk
alle valstrikken en die wetteloosheid doen.

⁴² En zij zullen hen werpen in de oven van het vuur.
Daar zal het gehuil en het gebijt van de tanden zijn.

⁴³ Op dat moment zullen de rechtvaardige mensen uitstralen
zoals de zon in het koninkrijk van hun vader.

Die oren heeft *om te* horen, hoor!