

## *Parabel: zuurdesem, volgens Lukas*

vervolg Lukas, hoofdstuk 13

<sup>20</sup> En opnieuw zei hij toen:

Met wat zal ik het koninkrijk van God vergelijken?

<sup>21</sup> Het is gelijk met een zuurdesem,  
*dat is een door gisting verzuurd deeg.*  
Een vrouw dan nemend dat *zuurdesem*  
verborg het toen in drie saton tarwemeel,  
tot die toen geheel werd gerezen *door het zuurdesem*.

*Een saton is een Hebreeuwse droge korenmaat,  
zoveel als één en half keer een Latijnse modius.*