

## *Parabel: pit van de mosterd, volgens Lukas*

vervolg Lukas, hoofdstuk 13

<sup>18</sup> Maar hij zei:

Aan wat is het koninkrijk van God gelijk?

En met wat zal ik haar gelijk stellen?

*Met wat zal ik haar vergelijken?*

<sup>19</sup> Het is gelijk aan een pit van mosterd,

die een mens dan nemend

toen in de zijn eigen tuin wierp.

En die deed toen groeien,

en (ge)werd toen tot een grote boom.

En de gevleugelden van de Oeranos

zetten toen een tent op – *bivakkeren* –

in zijn takken.