

Parabel: lamp II, volgens Lukas

vervolg Lukas, hoofdstuk 11

³³ Maar niemand die een lamp ontsteekt,
plaatst die in een verborgen *plek*,
en niet onder de modius,
maar op de lampenstandaard,
met het doel dat die ingaat het licht zou zien.

*De modius is een Latijnse maatbak om een “modius” af te meten,
dat is een droge korenmaat van ongeveer 9 liter droge koren.*

³⁴ De lamp van het lichaam is het oog.
Dus wanneer jouw oog eenvoudig *of ondubbelzinnig* is,
is ook heel jouw lichaam lichtend.
Maar wanneer het slecht – *als moeite veroorzakend* –
is ook jouw lichaam verduisterend.

³⁵ Dus zie nauwlettend dat niet het licht, dat in jou is, duisternis is.

³⁶ Dus indien jouw lichaam geheel lichtend is,
dan heeft die geen verduisterend deel,
dan zal die zelf geheel lichtend zijn.
Zoals wanneer de lamp jou door de schittering zou verlichten.