

Parabel: onzichtbare groei, een onverwachte oogst

vervolg Mark, hoofdstuk 4

²⁶ En hij zei:

Zó is het koninkrijk van God,
zoals wanneer een mens
nu het zaaigoed op de grond zou werpen,

²⁷ en slapen en gewekt worden,
een nacht en een dag,
en het zaaigoed ontkiemt en wordt lang
zoals hij *niet heeft waargenomen*
en *daardoor* niet weet.

²⁸ Want automatisch draagt de grond vruchten:
eerst een voedingsgrond *of gras*,
dan een aar, *dat is het gedeelte waar de korrels uit komen*,
dan vol tarwe in de aar.

Latijn: hortus

*Tarwe is een grassoort en begint als gras.
Daar ontstaat een lange kop – de aar – op,
waar de korrels uit komen groeien.*

*Die tarwekorrels kunnen geoogst en gemalen worden
om brood van te bakken.*

De korrels zijn de vrucht – het product – maar ook het zaad.

²⁹ Maar wanneer die dan zijn vrucht geeft,
dan zend die direct de sikkel *of zeis* weg,
omdat de oogst *zich* heeft doen staan.